



kbo-pcob



Nieuwsbrief 2020

Nr 12/01 December-Januari

KBO-PCOB Culemborg e.o.

NIEUWSBRIEF

December 2020

WOORD VAN DE VOORZITTER.

Nog altijd zitten we in de **Corona Crisis** en is het moeilijk om samen iets te ondernemen. Op de ALV is dat wel gebleken. Buiten het bestuur waren er een vijftal leden. Twee daarvan waren partners van bestuursleden. De aanwezigheid van de drie andere leden werd zeer op prijs gesteld. Verscheidene andere leden hebben hoogstwaarschijnlijk uit respect voor de maatregelen verlet gegeven.

De vergadering is zonder veel ophef verlopen en aangezien er geen bijzonderheden waren was de vergadering snel ten einde.

Het bestuur werd gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Er moest een nieuwe lid voor de kascommissie gezocht worden.

Vanwege het geringe aantal mensen, dat aanwezig was, is dat niet gelukt en hoop ik langs deze weg toch iemand bereid te vinden om dit voor de komende twee jaar te komen doen. Als u denkt deze bijdrage aan de KBO-PCOB te willen doen, geef u dan op bij het bestuur.

Ondanks het kleine aantal mensen hebben we het wel gezellig gehad en hopen volgend jaar een betere (met meer mensen) jaarvergadering te kunnen houden.

Een goede gewoonte was de laatste jaren een dankjewel voor de vrijwilligers van de KBO-PCOB, die de nodige aandacht kregen, door ze op een speciale manier te bedanken voor hun inzet. Helaas gooit hier ook Covid-19 roet in het eten en zullen we op een andere manier voor een dankjewel zorgen.

Jammer genoeg werden we teleurgesteld door de nieuwe corona maatregelen en zullen we ook de Kerstlunch moeten afzeggen, hoe spijtig dat ook is, maar daar is niets aan te veranderen. Zij die al gereserveerd en betaald hebben krijgen uiteraard hun geld terug.

Wat we wel gaan proberen is in januari een nieuwjaarsbijeenkomst te houden (mits de corona het toelaat), maar omdat we in december geen nieuwsbrief uitgeven zou ik willen vragen om je al wel op te geven. Deze bijeenkomst staat gepland op woensdag 13 januari. Iedereen die zich opgeeft zal bericht ontvangen over het al dan niet doorgaan. Het is de bedoeling om een aangeklede koffiemiddag te verzorgen. Laat u niet tegenhouden, geef u op en kom naar De Lantaarn in de Grote Kerkstraat.

Omdat dit de laatste nieuwsbrief is voor 2020 wil ik u allen mede namens het bestuur "Fijne Kerstdagen" toewensen en maak het in ieder geval zo gezellig mogelijk voor u zelf en uw naasten. Ook voor 2021 wil ik u de beste wensen en in ieder geval veel gezondheid toewensen en hoop dat we elkaar volgend jaar weer mogen tegenkomen en dat er een einde komt aan de pandemie.

Jan Pieters

EN NU MAG ER NIETS MEER?

Het is, als ik dit schrijf de eerste dag van de verscherpte maatregelen: maar twee mensen per dag op de koffie, met een ander een wandeling maken, de bieb dicht en.....laat ik maar ophouden want u merkt het zelf.

Net als u hoop ik dat veertien dagen genoeg zijn om ons weer meer vrijheid te geven. Dan kunnen we weer naar de bieb; De Fransche School biedt weer middagfilms aan; de Gelderlandfabriek mag weer open en het Stads klooster heeft weer ruimte voor belangstellenden. Wij mogen over veertien dagen onze ledenmiddagen nog niet houden: Er is geen mogelijkheid om met afstand gezellig bij elkaar te zijn- precies dat waar we naar uitkijken. Het gaat weer komen, maar we weten nog niet wanneer.

Als u wilt weten wanneer In Culemborg weer mogelijkheden zijn typt u gewoon in wat u zoekt: dan komt alles wat u weten wilt op uw scherm. Kijk ook eens in de Culemborgse Courant; daar vindt u ook veel actieve mensen.

Ik wil u attent maken op Culemborg Toegankelijk- nog geen website maar die komt er aan.

En voor al onze leden die bekend zijn met internet: heel veel musea geven via internet een kijkje achter de schermen. En U kunt een cursus volgen bij HOVO Utrecht, als u wat meer wilt weten over allerhande onderwerpen.

U begrijpt dat er nog veel meer is, kijk in uw dagblad, programmablad, tijdschrift. Als u daar leuke tips ziet die voor ons als leden van de afdeling KBO-PCOB wellicht interessant zijn laat het weten! Wij geven die graag door en anderen zijn u dankbaar.

Hou vol; we doen het samen!

Een keukentafelgesprek met diaken Vincent van der Helm.



In de Rooms-katholieke kerk zijn 3 wijdingen: diaken, priester en bisschop en Vincent van der Helm is 12,5 jaar geleden tot diaken gewijd. Waarom een gesprek met hem? Vincent is moderator van KBO afd. Culemborg e.o., nu dus KBO-PCOB, afd. Culemborg e.o.

Een moderator is volgens Kramers woordenboek een geestelijk adviseur voor verenigingen. Indien nodig kan het bestuur hem om raad vragen. Als hij in de gelegenheid is zal hij bijeenkomsten begeleiden met gebed.

Na zijn HTS-studie werkte Vincent vele jaren bij een groot elektrotechnisch-installatiebureau. Hij volgde van 2000-2008, naast zijn baan, de deeltijdstudie theologie op de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht. Op 31 mei 2008 werd Vincent tot diaken gewijd en per 1 augustus dat jaar werkzaam in de parochie.

Vincent spreekt zeer gepassioneerd over het diakenschap, maar hij voegt er wel aan toe, dat hij dit zonder de geestelijke steun van zijn vrouw Karin, die hij in de jaren 80 ontmoette, nooit zou kunnen doen.



Vol overtuiging organiseren zij Mariabedevoarten naar Lourdes en Medjugorje (in Bosnië-Herzegowina), maar tot 2014 ook in ons eigen land naar b.v. Heiloo, Schalkhaar, Den Bosch, Maastricht en Handel. Helaas zet de Covid-19 besmetting op dit moment een streep door deze reizen.

Ook houden zij in de kerk van hun woonplaats De Meern en in de kerk van Beesd Eucharistische en geleide aanbiddingen, met uitstelling en het bidden van de Rozenkrans. Vroeger noemden we dit Het Lof.

Maar wat ís nou eigenlijk een diaken?

Vincent: Een diaken representeert de dienende Christus. In het boek Handelingen, hoofdstuk 6, worden door de apostelen, zeven mannen uitgekozen en met het diaken ambt bekleed.

Er is een verschil met de diaken uit de Protestantse kerk. Deze is gekozen en benoemd en niet gewijd en zijn functie verschilt ook met de RK diaken. In de Protestantse kerk is een diaken belast met het uitoefenen van dienst der barmhartigheid, de diaconie. In de RK kerk is de diaken, naast de diaconie, ook belast met het pastoraat. De RK diaken mag ook dopen en huwelijken voltrekken. Alleen gewijde personen mogen dit in de RK kerk doen. In het pastoraalteam van o.a. de Parochie Suitbertus, waar Culemborg onder valt, is hij mede belast met ouderenzorg en heeft hij het stokje overgenomen van pastor Joset van Leeuwen.

Om te zorgen, dat de boog niet al te strak gespannen raakt, ontspant Vincent vooral bij muziek. Al sinds zijn studie maakt hij muziek. Eerst in een showband als slagwerker, maar zijn hart lag toch bij de trompet. Na

een briefje op het prikbord van het conservatorium in Utrecht krijgt hij les, zelfs als hij aan zijn dienstplicht voldoet. Sinds enkele jaren speelt hij naast trompet ook euphonium (Grieks voor goede klank). Op de dinsdagavond staat 'een kruis' in zijn agenda: dan repeteert hij bij het Zuilens Fanfare Corps (opgericht op 1 november 1900). Jaarlijks hebben zij diverse uitvoeringen op hoog niveau. Helaas gooit ook hier Covid-19 roet in het eten. Geen uitvoeringen en de repetities zijn aangepast aan de corona maatregelen. Maar ook de aanbiddingen in de kerk en het bidden en praten met zijn vrouw over lezingen uit de Bijbel geven hem energie.

Tevens mag hij graag zijn tijd doorbrengen in zijn 'werkplaats', waar hij aan de werkbank van zijn overleden schoonvader menig product heeft gecreëerd. Eén van de mooiste resultaten is een huisaltaar, die hij gemaakt heeft voor Ronald den Hartog, uit Culemborg, die een aantal jaren geleden tot priester is gewijd. Natuurlijk heeft hij veel gehad aan zijn studie op de HTS, maar ook door mee te lopen met zijn schoonvader, die aannemer was.



Op de vraag, of hij ook, als het ooit mogelijk is, priester zou willen worden, antwoordt hij, dat hij dat alleen kan doen, in overleg met zijn vrouw. Ook die moet er dan

volledig achter staan, want ook dan is zij een grote steun voor hem.

Vincent van der Helm is een 'mensenmens', wiens leven is gewijd aan de dienende Christus.

Al 12,5 jaar diaken.

RIJBEWIJSKEURINGEN



Het verkrijgen van een gezondheids-verklaring en rijbewijskeuringen.

Op de vrijdagen
4 en 18 dec. 2020,
8 en 22 jan.
en 5 en 19 febr. 2021.

Rode kruisgebouw, Otto van Reesweg 10. 10.00 uur tot 12.00 uur.

Info: Ton Scholtens 0345 753 039/06 4971 55.

Houdt u er rekening mee dat er op dit moment lange wachttijden zijn.

COLOFON.

Voorzitter: Jan Pieters, 0345 520 664
jan.pieters@casema.nl

Vice-voorzitter en penningmeester KBO-PCOB:
Hans Dirkse, 06 24498308
dirksonidus@ziggo.nl

Secretaris en ledenadministratie:
Jeannette van den Reek,
0345 531 208
kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl

Activiteiten, info en aanmelding:
Adrie Holtkamp, 0345 515 347
fam.holtkamp@hetnet.nl

Notuliste bestuursvergaderingen:
Ineke van Garderen
inekevankootenniekerk@gmail.com

Web-site: www.kbo-pcob-Culemborg.nl

Bankrekeningen:

NL 67 RABO 0160 0729 05 t.n.v. KBO Culemborg

NL 05 RABO 0159 3811 50 t.n.v. PCOB Culemborg

Nieuwsbrief: **Ben Holtkamp**
benholtkamp@kpnmail.nl

Belastingen invullen coördinator:
Rini van den Reek, 0345 531 208
rinireek@ziggo.nl

Vrijwillige ouderen adviseurs en cliëntondersteuners:
Jeannette en Rini van den Reek
Marga Hillaert (Haaften) 0418 785
140

Marga is tevens consulent veilig wonen en tabletcoach.

**KUBUS
WONEN**

*Passion meets
creation*

KUBUS WONEN

A. Van Diemenstraat 34 A
4104 AE Culemborg
tel: 0345 - 54 98 10
info@kubuswonen.nl

www.kubuswonen.nl



Meest uitgebreide collectie meubelen van de regio.



**Banken - Fauteuils - Relaxfauteuils - Tafels - Eethoeken - Eetkamerstoelen -
Woonprogrammas - Verlichting - Vloerkleden - Schilderijen - Sierkussens -
Decoratie**



Bezoek onze webshop
www.kubuswonen.nl
en bestel via onze webshop
wanneer het jou uitkomt!

Openingstijden

dinsdag	10.00-17.30
woensdag	10.00-17.30
donderdag	10.00-17.30
vrijdag	10.00-21.00
zaterdag	10.00-17.00
zondag	incidentieel
maandag	gesloten

